

1

Welkom

in het
gemeente-seizoen 2020-2021




2

Geloven doe je samen

Startzondag

13 september 2020



3

🙄 **Overleven in corona-tijd** 🙄

4

Geloven op je eentje

Alleen zijn



- als je boos, chagrijnig of verdrietig bent
- **tijd voor jezelf, om na te denken**
- **studeren, lezen, relaxen**
- **in alle rust bidden en/of bijbellezen**



5

Geloven op je eentje

Alleen zijn

is best fijn!

6

Geloven op je eentje

Geloven op je eentje



- geen sociale controle
- **geen verplichtingen**
- goedkoop
- eigen beslissingen nemen
- **zélf geloven / persoonlijk geloof**



7

Geloven op je eentje

Geloven op je eentje

is dat fijn?

8

Geloven op je eentje

Geloven op je eentje



- niemand om jou op weg te helpen
- **niemand voor wie jij iets kunt betekenen**
- niemand met wie jij je vragen of problemen kunt bespreken
- **eenzaam**



Samen geloven 9

Samen geloven

- er wordt op je gelet
- **meedoen !**
- lid zijn van een kerk kost geld
- rekening houden met anderen
- je bepaalt niet zelf wat je gelooft




Samen geloven 10

Samen geloven

- er wordt op je gelet
- **meedoen !**
- lid zijn van een kerk kost geld
- rekening houden met anderen
- je bepaalt niet zelf wat je gelooft




Samen geloven 11

Samen geloven

is pas fijn!




Samen geloven 12

Samen geloven



Zo heeft God het bedoeld

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

Genesis 2 vers 18

Zo heeft Jezus het gewild

Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15 vers 17



13

Samen geloven

**De kerk is er altijd geweest
en zal er altijd zijn.**

Vanaf het begin....

In die tijd (= de tijd van Seth, zoon van Adam) begon men de naam van de HEER aan te roepen.

Genesis 4 vers 26



14

Samen geloven

**De kerk is er altijd geweest
en zal er altijd zijn.**

.... tot het einde

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: 'Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, jong en oud, hem loven!' (.....) 'Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar'.

Openbaring 19 vers 5 en 7



15

Samen geloven

**De kerk is er altijd geweest
en zal er altijd zijn.**

.... en gedragen door de belofte van Jezus.

"Ik zal mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen".

Mattheüs 16 vers 18



16

Samen geloven

**De kerk is er altijd geweest
en zal er altijd zijn.**

Hij is er, ook anno 2020

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

Hebreeën 13 vers 8



17

Samen geloven

Johannes 15 : 9 - 17

Jezus zegt over Zichzelf:

- Hij heeft ons lief
- De Vader heeft Hem lief
- Hij blijft in de liefde van Zijn Vader en houdt Zijn geboden
- Hij geeft ons Zijn vreugde
- Hij geeft Zijn leven voor ons
- Hij is onze Vriend
- Hij maakt ons Gods wil bekend
- Hij heeft ons uitgekozen

18

Samen geloven

Samen geloven

=

samen onder de indruk zijn

van wie Jezus is

- Hij heeft ons lief
- De Vader heeft Hem lief
- Hij blijft in de liefde van Zijn Vader en houdt Zijn geboden
- Hij geeft ons Zijn vreugde
- Hij geeft Zijn leven voor ons
- Hij is onze Vriend
- Hij maakt ons Gods wil bekend
- Hij heeft ons uitgekozen

19

Samen geloven

Johannes 15 : 9 - 17

Jezus geeft ons mee:

- Blijf in Mijn liefde = blijf trouw aan Mijn geboden
- Draag vrucht
- Heb elkaar lief




20

Samen geloven

Het woord 'elkaar':

meer dan 70 x in het N.T.




21

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

Zoek één tekst uit de brieven van Paulus waar het woord 'elkaar' iets zegt over 'samen geloven'



22

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

Ik verlang ernaar u te ontmoeten (...) en door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

Romeinen 1 vers 11 en 12



23

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Romeinen 12 vers 10



24

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Romeinen 15 vers 7



25

Samen geloven

Het woord 'elkaar':
meer dan 70 x in het N.T.



(De gemeente is als een lichaam en iedereen is belangrijk),
zodat het lichaam zijn samenhang niet verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.

1 Korinthiërs 12 vers 25



26

Samen geloven

Het woord 'elkaar':
meer dan 70 x in het N.T.



De hele wet is vervuld in één uitspraak: 'heb uw naaste lief als uzelf'. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

Galaten 5 vers 15



27

Samen geloven

Het woord 'elkaar':
meer dan 70 x in het N.T.



Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft.

Efeziërs 4 vers 32



28

Samen geloven

Het woord 'elkaar':
meer dan 70 x in het N.T.



Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Efeziërs 5 vers 19 - 20



29

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

**Laat Christus' woorden in al hun rijkdom
in u wonen; onderricht en vermaan elkaar
in alle wijsheid.**

Kolossenzen 3 vers 16



30

Samen geloven

Het woord 'elkaar': 
meer dan 70 x in het N.T.

Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.

1 Thessalonicenzen 5 vers 11



31

Samen geloven

Leven in corona-tijd

- Blijf in Mijn liefde
- Draag vrucht
- Heb elkaar lief

Geen vage begrippen, maar concreet

Hoe ga jij dit handen en voeten geven dit seizoen?




32

Geloven doe je samen

Elke dag, elke week

AMEN

