

# De bouwstenen van de zondag

## Wie is die man?

Zondag 5 april 2020

### 14. OM TE DOEN

4-8 jaar

#### Een koning op een ezel

Johannes vertelt Petrus dat een koning die op een ezel rijdt, vrede brengt. Ook weet hij dat een profeet al over Jezus heeft gezegd: 'De koning is vriendelijk en rijdt op een ezelin en haar jong.'

De kinderen maken een ezel met behulp van wasknijpers. Aan de ezel hangen ze het bijbelkaartje.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- het werkblad
- twee houten wasknijpers
- twee wiebeloogjes
- een lintje of een stukje touw

En verder:

- grijze verf
- verfkwasten
- zwarte wol
- lijm
- een perforator
- scharen of prikpenen en prikklappen

*Aan de slag:*

- De kinderen verven de wasknijpers grijs.
- Ze verven de ezel van het werkblad grijs.
- Ze laten de wasknijpers en de ezel even drogen
- Ze knippen of prikken het palmblad uit.
- Ze maken met een perforator een gaatje in het palmblad en doen er een lintje door.
- Ze knippen of prikken de ezel uit.
- Ze plakken van zwarte wol haren op de kop van de ezel.
- Ze klemmen de ezel tussen de twee wasknijpers.
- Ze maken het lintje met het kaartje vast om de nek van de ezel.



4-8 jaar

#### Een rode looper van jassen

De mensen leggen hun jassen op de weg voor koning Jezus. De kinderen laten zien met een knutsel zien hoe mooi die 'rode looper' is.

*Wat heb je nodig?*

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- allerlei lapjes stof
- scharen
- lijm
- kleurpotloden en stiften

*Aan de slag:*

- De kinderen kleuren de kleurplaat van Jezus met de ezelin.
- De kinderen knippen stukjes stof en plakken ze op de weg.

Werkblad (4-8 jaar)  
**Wie is die man?**



Julie koning komt eraan.  
Hij is vriendelijk. Hij rijdt  
op een ezelin en haar jong.

Werkblad (4-8 jaar)  
**Wie is die man?**



## Werkblad (8-12 jaar) Wie is die man?

R	C	H	R	I	S	T	U	S
Z	E	O	V	R	I	E	N	D
O	N	T	E	E	R	S	T	E
G	O	D	S	Z	O	O	N	V
N	A	M	R	E	M	M	I	T
A	N	D	G	N	I	N	O	K
A	T	E	E	F	O	R	P	V
E	T	S	T	A	A	L	P	I
D	I	M	M	A	N	U	E	L



### WIE IS DIE MAN?

Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, vragen de mensen zich af wie hij is. Het is voor hen (nog) verborgen. Wat zegt de Bijbel over wie Jezus is? Zoek alle namen van Jezus in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen de naam die de mensen in Jeruzalem gebruiken als Jezus binnenrijdt.

Christus (Lucas 2:11)  
 eerste (Openbaring 22:13)  
 Gods Zoon (Matteüs 14:33)  
 Immanuel (Matteüs 1:23)  
 koning (Matteüs 2:2)  
 laatste (Openbaring 22:13)  
 priester (Hebreeën 5:6)  
 profeet (Lucas 24:19)  
 timmerman (Marcus 6:3)  
 vriend (Matteüs 11:19)

### OPLOSSING:

---



---



---