

Zondag 22 maart 2020

Werkblad (4-6 jaar)
Onze Vader





129

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.

MATTEÛS 6:9-10

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

129

Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.

MATTEÛS 6:9-10

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

Onze Vader



Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning,

u regeert met grote macht, voor altijd.

Amen.

Werkblad (8-12 jaar) Onze Vader

BIDDEN STILZITTEN?

Is bidden stilzitten op je stoel en wachten tot God iets gaat doen? Soms misschien wel, maar voor Matteüs gaan bidden en doen samen. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, leert hij hun om in beweging te komen. Om bijvoorbeeld anderen te vergeven en om God te bedanken voor alles wat hij geeft. Bidden gaat om praten met God en daar dan echt iets mee doen.



GOD ALS VADER

Misschien ben je niet gewend om God aan te spreken met 'Vader'. Joodse mensen doen dit al heel lang. We hebben een heleboel teksten uit die tijd waarin we zien dat de Joden op deze manier tegen God praten. Als ze 'Vader' tegen God zeggen, zeggen ze eigenlijk dat ze erop vertrouwen dat hij goed voor hen zal zorgen. Net zoals een vader voor zijn kind zorgt.



Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Matteüs 6:9-10



HETZELFDE!

Wat boven in de hemel gebeurt, moet beneden op aarde ook gebeuren. In deze opdracht kijken we eerst naar de bovenste tekening, om daaronder vervolgens dezelfde tekening te maken.

WAT HEB JE NODIG?

- * HET WERKBLAD
- * EEN POTLOOD
- * EEN GUM
- * KLEURPLOTLODEN OF STIFTEN

1
KLIK GOED NAAR
HET PLAATJE.



2
TEKEN PER VAKJE PRECIJS
NA WAT JE ZIET.



3
KLEUR JE
REGENBOOG IN.



WAT HEEFT DE
REGENBOOG MET HET
VERHAAL VAN VANDAAG
TE MAKEN, DENK JE?

Werkblad (8-12 jaar)

Onze Vader



HETZELFDE!

Jezus leert zijn leerlingen bidden dat Gods wil gedaan mag worden. Zelf bidt hij dit gebed ook in de tuin van Getsemane, vlak voordat hij gearresteerd wordt en aan een kruis gehangen. Los met behulp van het morsealfabet de puzzel op en ontdek wat Jezus in de tuin bad.



A	.-	H	O	---	V-
B	-...	I	..	P	..--.	W	..--
C	-.-.-	J	..--	Q	---.-	X	-.--
D	-..	K	-.-	R	...-	Y	-.--
E	.	L	S	...	Z	---..
F	..--.	M	--	T	-		
G	---	N	--.	U	...-		

OPLOSSING:

Werkblad (8-12 jaar)
Onze Vader

