

3. Beluister het tweede fragment van Rick Warren's onderwijs.

(start: 3:17 min.)

- Vragen:
- Wat is nu eigenlijk 'geestelijke volwassenheid'?
 - "Elk probleem heeft een doel. Het is een stapsteen op de weg naar geestelijke volwassenheid of een struikelblok naar geestelijke onvolwassenheid (...) Problemen maken je bitter of beter".
- Reageer eens op deze uitspraak.

4. Bespreek doel 4 met de vraag: hoe kan ik, in mijn situatie, invulling geven aan dit doel?

5. Beluister het derde fragment van Rick Warren's onderwijs.

(start: 6:00 min.)

- Vragen:
- "You have a message, a mission and a ministry" - hoe denk jij daarover?
 - "Ons leven op aarde is een training voor ons eeuwige leven in de hemel (...) Twee dingen zijn er niet in de hemel: zonde en het verspreiden van het evangelie. God heeft ons niet op aarde gezet om zonde te doen". Dus.....
- Reageer eens.
- Zal er iemand in de hemel komen dankzij jou?

6. Beluister ter afsluiting van het gesprek het vierde Rick Warren's onderwijs. (start 9:57 min.)



Bewerkt door ds. Johan Trommel

De volledige opname van Rick Warren's onderwijs is te beluisteren op:
<http://www.purposedriven.com/day1/>

Waarom leef ik hier op aarde?

DAG 1



gespreksavond n.a.v. het gelijknamige boek van Rick Warren

Wat gaat u doen met de rest van uw leven?

Rick Warren

Intro

2 Koningen 18:2-3, 5-7a

² (Hizkia) was vijftientig jaar oud toen hij koning werd. Negenentwintig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de dochter van Zecharja. ³ Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David gedaan had. (...) ⁵ Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël. Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda. ⁶ Hij was de HEER toegedaan en heeft zich nooit van Hem afgekeerd; hij hield zich aan de geboden die de HEER aan Mozes heeft gegeven. ⁷ De HEER stond hem bij, zodat Hizkia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht.

Jesaja 38:1-5

¹ Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: 'Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.' ² Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: ³ 'HEER, ik smeed u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen. ⁴ Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: ⁵ 'Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven".

Gods doelen voor ons leven

1. God wil dat ik Hem in het centrum van mijn leven plaats (aanbidding)

Mattheüs 6:31 en 33

³¹ Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" (...) ³³ Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.

Mattheüs 22:37-38

³⁷ Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸ Dat is het grootste en eerste gebod.

2. God wil dat ik mij verbind met andere gelovigen (gemeente/gemeenschap)

Hebreeën 10:25

Laten we (...) in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.

Hand.2:41-42, 46

⁴¹ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴² Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (...) ⁴⁶ Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

3. God wil dat ik mij inspan om geestelijk volwassen te worden (discipelschap)

Hebreeën 6:1

We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is.

Hebreeën 5:12a

U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen

4. God wil dat ik leef in dienstbaarheid, vanuit dankbaarheid (ministry)

1 Petrus 4:10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen (beter is: dienen, zie vertaling NBG 1951), zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Psalm 116:12

Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan?

5. God wil dat ik Zijn liefde doorgeef aan anderen

2 Korinthiërs 5:17b-18, 20

¹⁷ Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. ¹⁸ Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toe- vertrouwd (...) ²⁰ Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.



Opbouw van het gesprek

1. Beluister het eerste fragment van de geluidsopname van Rick Warren's onderwijs. (start: 0:00 min.)
Vragen: - Welke redenen zou jij aan God kunnen voorleggen om Hem te vragen je leven te verlengen?
- Wat doet deze vraag op zich met jou?
2. Bespreek doel 1 en doel 2, beide met de vraag: hoe kan ik, in mijn situatie, invulling geven aan dit doel?

Print-instructie

De bovenstaande pagina's zijn ingedeeld zoals hieronder te zien is en kunnen dubbelzijdig op één A-viertje worden geprint.
Déze pagina niet afdrukken!

4	1 Waarom leef ik hier op aarde?  <hr/>
2	3